



Troostvogel

Deze kleurige houten exotische vogeltjes worden met de hand door de Masai gemaakt en worden in Afrika gegeven aan zieke kinderen of verdrietige mensen om ze op te vrolijken. Vandaar hun naam: *TROOSTVOGELTJE*.

Er zijn ook kaarten met de troostvogel als sleutelhanger.

De verkoop van deze vogeltjes komt ten goede aan twee goede doelen:
- de Watoto Foundation Tanzania. Deze van oorsprong Nederlandse stichting zet zich in voor straatkinderen in Tanzania. De kinderen krijgen onderwijs, leren een ambacht en zijn verzekerd van een betaalde baan na afronding van hun vierjarige opleiding.